

Onder de bescherming van den Gelukzaligen Graaf Karel de Goede, Vriend der Armen en Patroon van Vlaanderen.

Op Maandag 26 Juni 1939

Bedevaart uit Brugge

en omliggende naar

O. L. Vrouw van Banneux

Vertrek uit Brugge rond 6 uur naar Trooz. Per autocar naar Banneux. In den namiddag uit Banneux over Tancremont naar Pépinster. In Brugge rond 21,30 uur. **PRIJS 50 fr.**

Zieken gaan met deze bedevaart mede, verblijven te Banneux tot den Vrijdag 30^{en} en volgen er een **Zieken-Triduum** met dagelijks H. Mis, Lof, Rozenkrans, Zegening der Zieken en onderrichtingen door Z. E. H. Kanunnik Legrand S. T. D., die de bedevaart vergezelt.

Voor zieken: Trein, ambulantiwagen en verblijf in de Gastvrijheid tot 30 Juni. **180 fr.**

Personen die even te Banneux willen vertoeven tot den Vrijdag 30 Juni betalen voor trein en auto: **95 fr.**

Pensioen in hôtels: 30 fr. per dag.

We vragen aan liefdadige personen dat ze de behoeftige zieken zouden willen steunen door eene milde gift.

Voor inlichtingen en inschrijvingen wende men zich bij de Juffr. Daveloose, Zuidzandstraat, 3 en Juffr. Dujardin, Damhouderstraat, 3.

Voor inschrijvingen per groep bij „ „ „ „

Zieken en verblijvenden voor 5 dagen, worden vriendelijk verzocht in te schrijven tegen 4 Juni.